

Over klimaat zouden wij in mijn taal Swahili zeggen: kuna matatata makubwa = er zijn mega problemen; waar wij naar moeten streven is: hakuna matata = er zijn geen problemen.

In de wereld zijn er onwetende mensen zoals ik ook was, maar dankzij dokter To van Albada neem ik deel aan Grootouders voor het Klimaat en ben ik wijzer geworden.

Er zijn ook domme mensen en daar valt weinig aan te doen want domheid is niet te veranderen; domheid staat vast net als je bent lang of kort.

Wij staan in een belangen spagaat van klimaat en economie; wij moeten stemmen op de juiste partijen om klimaat afspraken te waarborgen.

Zoals wij in Tanzania zijn, heb ik veel kleinkinderen want kinderen van mijn burens en kleinkinderen van mijn zussen zijn ook mijn kleinkinderen en dokter van Albada die veel te maken heeft met Tanzania heeft zelfs veel meer kleinkinderen dan ik; zij bereikt meer mensen en weet beter klimaatzaken uit te leggen...

Joyce, Den Haag, 24 juni 2022